



#altijdvoorjou

Informatiebijeenkomst



Als iemand van wie je houdt een **eetstoornis** heeft, raakt dat het hele gezin. Je vecht niet alleen voor haar of hem, maar ook voor jezelf. **Bezorgdheid, wanhoop, boosheid, angst en hoop** volgen elkaar razendsnel op. Praten met anderen is vaak lastig, **schuldgevoelens** liggen op de loer en de omgeving onderschat het probleem geregeld. Herkenbaar?

Deze informatiebijeenkomst is voor iedereen die een naaste heeft met een eetstoornis. Je ontdekt wat jij wél kunt doen, wat juist niet helpt en hoe je zelf overeind blijft. Kom langs en vind herkenning, steun en praktische handvatten.

- Op 17 januari, 21 maart, 11 april of 6 juni van 10:00 tot 11:30
- Of op 24 februari van 19:30 tot 21:00
- Aanmelden is verplicht via de website
- Deelname €13,50 per persoon
- Deelname €27,00 per gezin (max. 4 personen)

Over het Leontienhuis

Het Leontienhuis helpt je de moed en kracht te verzamelen om tegen de eetstoornis in te gaan. Wij begeleiden en steunen je in dit gevecht. En niet alleen jou, maar ook je naasten, zoals je ouders of partner. Onze ervaringsdeskundigen zijn het springlevende bewijs dat herstellen écht kan. Zij staan voor je klaar.

