



#altijdvoorjou

30 November 2024, 10.00 uur

Informatiebijeenkomst



Wanneer iemand die je dierbaar is een **eetstoornis** heeft, dan vecht je niet alleen voor haar of hem tegen de ziekte. Ook voor jezelf en je gezin. **Bezorgdheid, wanhoop, boosheid, angst en hoop** wisselen elkaar af. Het is vaak moeilijk om er met je omgeving over te praten. Soms kamp je met **schuldgevoelens** en vaak onderschatten andere mensen het probleem. Herken je dit, als vader, moeder, zus, broer, partner of vriend(in)?

Deze informatiebijeenkomst is voor iedereen die een naaste heeft met een eetstoornis. Wat kan jij doen? Wat helpt wel, en wat helpt juist helemaal niet? En hoe houd je je eigen hoofd hierin boven water? Kom naar de informatiebijeenkomst en vind steun bij anderen.

- Zaterdag 30 november 10.00 - 12.00
- Aanmelden is verplicht via de website
- Deelname €13,50 per persoon
- Deelname €27,00 per gezin (max. 4 personen)

Over het Leontienhuis

Het Leontienhuis helpt je de moed en kracht te verzamelen om tegen de eetstoornis in te gaan. Wij begeleiden en steunen je in dit gevecht. En niet alleen jou, maar ook je naasten, zoals je ouders of partner. Onze ervaringsdeskundigen zijn het springlevende bewijs dat herstellen écht kan. Zij staan voor je klaar.

